



In de klas

Elvis Peeters & Nicole Van Bael

za 10/8 11u en 15u

cc DGP (klas)*

€ 10 add € 11

90'

Trek samen met een gevierd auteur naar 'De klas' voor een boeiend relaas over schrijversdromen en -demonen, inspiratiebronnen en andere intimiteiten. Twaalf auteurs, twaalf bijzondere ontmoetingen.

In samenwerking met Sabam for Culture.

**De klas is niet rolstoeltoegankelijk.*



Elvis Peeters is auteur en muzikant. Hij is de drijvende kracht achter muzikale cultformaties als Aroma di Amore en De Legende. Hij debuteerde in 1992 met de verhalenbundel *Het uur van de aap*. Samen met zijn partner Nicole Van Bael schreef hij een indrukwekkend oeuvre bijeen. Hun roman *Wij* werd in 2009 met applaus onthaald en tot bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel bediscussieerd. Van dit snoeiharde verhaal over acht adolescenten werden 10.000 exemplaren verkocht en in 2018 verscheen een verfilming. Eerder maakten Peeters en Van Bael indruk met de roman *De ontelbaren* (2005), over een dorp dat overspoeld wordt door vluchtelingen.

Het boek bereikte de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Tevens publiceerden ze verhalenbundels en prentenboeken. *Dinsdag* stond op de tiplijst van de AKO Literatuurprijs 2012 en haalde de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2013. Met hun kinderboek *Meneer Papier en zijn meisje* wonnen ze een zilveren griffel. Het werk van Elvis Peeters is meermaals vertaald in o.a. het Turks, Duits, Spaans, Deens en Japans.

Begin dit jaar verscheen hun nieuwste roman, *De ommelanden*, die in de pers enthousiast werd ontvangen. *De ommelanden* is een roman over solidariteit en individualiteit, over verbittering en veerkracht. En bovenal over de vraag wie we tot onze groep rekenen.

"Zeker is dat Elvis Peeters in zijn nieuwe roman De Ommelanden de beklemming vanaf de eerste pagina's crescendo laat gaan. En dat deze roman je meteen in de tang neemt. Actueel is hij ook, in tijden van 'gilets jaunes', met zijn redeloze spanning tussen stad en vergeten hinterland in een onbestendig Europa, waarin klimaatverandering de lakens begint uit te delen." **** - De Morgen

Zin om het boek te lezen, dat kan, bij Boekhandel Corman zijn alle boeken die aan bod komen in *In de klas* verkrijgbaar. Bovendien krijg je er op afgifte van je ticket van *In de klas* eenmalig een linnen draagas.

Tip: ook de boeken die besproken worden in *De Leesclub* zijn beschikbaar in de winkel.

